

Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Carla Dejonghe aan burgemeester Benoit Cerexhe, bevoegd voor Erediensten, betreffende het eentalige Te Deum in het kader van Koningsdag.

Op zondag 16 november vond in de Sint-Pieterskerk in de Centrumwijk een Te Deum plaats voor Koningsdag. Deze viering verliep niet helemaal volgens de gebruikelijke procedures. Dit is op zich geen probleem. Het is veel erger dat er geen woord Nederlands werd gesproken en ook de Brabançonne enkel in het Frans werd gezongen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit geen kwestie van slechte wil is, wel van slechte afspraken. Bovendien kan deze vergissing zich nogmaals voordoen als men de viering elk jaar van wijk verandert. Het lijkt me daarom nuttig om een aantal algemene richtlijnen op papier te zetten voor wat betreft de 'officiële vieringen' binnen de gemeente.

Vandaar volgende vragen :

1. Welke gemeentelijke dienst is verantwoordelijk voor de organisatie van de viering? Waarom werd aan de priester niet uitgelegd dat een viering met het gemeentebestuur normaliter in beide landstalen verloopt?
2. Kan er geen vademecum opgesteld worden dat kan geraadpleegd worden voor dergelijke 'officiële vieringen'?

Carla Dejonghe, gemeenteraadslid

20 november 2014